

*'Wat doet een aap
in de klas?'*

*'De meester tikte drie keer
met de stok op de grond en
alle kinderen zaten meteen
recht op hun stoel!'*

*'De tafeltjes
stonden in rijtjes
achter elkaar'*

*'Je schreef
met inkt en
kroontjespen'*

*'De juf werd boos
als je met je linkerhand
wilde tekenen
of schrijven.'*



VROEGER EN NU – Erfgoedleerlijn Ede

OP BEZOEK! VAN KRIJT EN KROONTJESPEN IN HET KIJK EN LUISTERMUSEUM

Bezoek met uw klas het Kijk en Luistermuseum en
sluit aan op de Erfgoedleerlijn Ede bij het thema
VOORWERPEN EN GEBRUIKEN leven in de tijd van **TOEN**
groep 1 t/m 4



PRAKTISCH

Tijdens het educatieve programma *VAN KRIJGT EN KROONTJESPEN* over de school van vroeger in het Kijk en Luistermuseum, maken leerlingen kennis met begrippen als *vroeger* en *nu*, *leesplank*, *inkt* en *kroontjespen*.

In het schoollokaaltje in het Kijk en Luistermuseum kun je zien hoe een klas er zo'n 100 jaar geleden uit zag. Leerlingen ontdekken tijdens hun bezoek dat er veel verschil is tussen de school van vroeger en school nu. Zo was de juf of meester heel anders gekleed en zaten de kinderen in schoolbankjes in rijtjes achter elkaar. Maar niet alleen dat was anders! Er zaten veel meer kinderen in één klas en straf krijgen was heel gewoon. Welke verhalen werden vroeger in de klas verteld? Waar tekende je mee en hoe leerde je schrijven? Haalden de kinderen toen ook wel eens kattenkwaad uit? Welke liedjes werden er gezongen? En, wat denk je? Zouden jouw overgroot opa en oma het leuk hebben gevonden op school?



Kinderen op bezoek in het Kijk en Luistermuseum.

KIJK EN LUISTERMUSEUM

- *Adres:* Kerkstraat 1, 6721 VA Bennekom
- *Openingstijden:* Dinsdag t/m vrijdag van 14.00 – 17:00 uur en in de ochtenduren op afspraak
- *Reserveren via:* info@kijkenluistermuseum.nl of telefonisch 0318 41 46 29
- *Parkeren:* op het nabijgelegen parkeerterrein achter de AH.
- *Kosten:* € 1,- per leerling/begeleiding
- *Duur:* 45 min.

Het educatieve programma *VAN KRIJGT EN KROONTJESPEN* in het Kijk en Luistermuseum:

- kan alleen plaatsvinden op afspraak in de ochtenduren.



Het klaslokaaltje in het Kijk en Luistermuseum.

AANSLUITING ERFGOEDLEERLIJN EDE



Kinderen maken opdrachten.

Een bezoek met uw klas aan het Kijk en Luistermuseum sluit aan op de Erfgoedleerlijn Ede bij het thema **VOORWERPEN EN GEBRUIKEN leven in de tijd van TOEN** voor groep 1 t/m 4.

Tijdens het bezoek aan het Kijk en Luistermuseum onderzoeken leerlingen het oude klaslokaaltje. Gezellig in een groepje zitten? Nee hoor! In rijtjes keurig achter elkaar in de klas!

Via de website www.edetoenennu.nl onder het thema **VOORWERPEN EN GEBRUIKEN leven in de tijd van TOEN** is een algemene voorbereidende les en een algemene afsluitende les beschikbaar. Hier is eveneens beeldmateriaal, extra informatie voor verdieping en links naar filmpjes en interessante sites terug te vinden. Dit materiaal is ontworpen om te gebruiken voorafgaand aan en afsluitend na een bezoek aan het Kijk en Luistermuseum.



Leesplankje in het Kijk en Luistermuseum.

AANPAK

1. Behandel de algemene voorbereidende les van het thema **VOORWERPEN EN GEBRUIKEN leven in de tijd van TOEN**. Beschikbaar op www.edetoenennu.nl. U activeert tijdens deze les de kennis bij de leerlingen met behulp van gesprek en spelletjes.
2. Bezoek het Kijk en Luistermuseum voor het programma **VAN KRIJT EN KROONTJESPEN**.
3. Behandel de algemene afsluitende les van het thema **VOORWERPEN EN GEBRUIKEN leven in de tijd van TOEN**. Beschikbaar op www.edetoenennu.nl. U evalueert en vat het geleerde samen met behulp van gesprek, meegebrachte voorwerpen, spel en creativiteit.

WAT ONTDEKT DE LEERLING TIJDENS HET PROGRAMMA VAN KRIJT EN KROONTJESPEN? ●

*'Daantje zou naar school toe gaan
Maar hij bleef gedurig staan
Hier te kijken, daar te turen
En het kan niet lang meer duren
Dan zal 't klokje negen slaan
Jongen, jongen, stap toch aan'*

*'Daantje bleef te lang op straat
Daantje kwam in school te laat
Daarom moest hij 's middags blijven
En een hele lei vol schrijven
Andren speelden, Daantje niet
Jongen, jongen, wat verdriet'*

OP BEZOEK!

De kinderen en hun begeleiders worden welkom geheten door een museum-medewerker en na het ophangen van de jassen en tassen gaan ze naar het klaslokaaltje.

Bij het lokaaltje staan stoelen klaar voor de leerlingen, zo kunnen ze alles goed zien. Aan de hand van allerlei voorwerpen en producten uit het leslokaal worden door museummedewerkers prachtige verhalen over de school van vroeger verteld. Maar de tijd van nu wordt niet vergeten. Juist door te vergelijken gaat het voor de leerlingen leven. Schrijven met inkt en een kroontjespen? Pas op voor vlekken in je schrift! En leren lezen met een letterplank? Je zat met heel veel kinderen van alle leeftijden in de klas en er werd wel eens wat kattenkwaad uitgehaald. Had je lange vlechten? Keek dan maar uit voor de inktpot!



*Schoolbank van vroeger
in het Kijk en Luistermuseum.*



Klompenbankje in het Kijk en Luistermuseum.